

# Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

@selvhjaelp.uganda@gmail.com | Erholmvangenget 46, 5230 Odense M | 51152244

Oven på en meget begivenhedsrig periode er vi glade for at sende dig dette nyhedsbrev spækket med spændende beretninger fra en vellykket og udbytterig tur til Uganda samt opdateringer om Civilsamfundspulje- og hageormsprojekterne. Der er virkelig blevet gjort en forskel for tusinder af mennesker i det sidste halve år, og foreningen og du som støtte kan være meget stolte. God læselyst!

Mvh. bestyrelsen

## Nyhedsbrev nr. 2-2016

8. årgang, nr. 2 2. august 2016

Find meget mere information om foreningen og dens aktiviteter på:

[www.selvhaelp-uganda.dk](http://www.selvhaelp-uganda.dk)



Hold dig opdateret på vores Facebook-gruppe:

"Støt selvhjælp i Uganda"

” We send our greetings to every one among the 340 members of Selvhjælp Uganda and thank each one on our behalf. We love you so much. ”

*Stephen Tumwebaze,*

Bestyrelsesformand for MBHU

– efter besøget fra Støtteforeningen

### Læs i nyhedsbrevet:

#### ➤ Side 2:

- Travl projektrejse
- Civilsamfundspuljeprojektet – syn for sagn
- Ret uvante undervisnings-situationer

#### ➤ Side 4:

- Hageormsprojektet greb om sig!
- AFRIPads til flere skolepiger
- Rådighedsmidler gør gavn
- Glem ikke kontingentet – det nytter!



Her kan du betale med Swipp



Vores mobilnummer er  
51152244

Vores kontonummer er  
6845-0001340142  
Sydbank

CVR/SE-nr. 32183964

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er en uafhængig forening, hvis formål er at fremme overlevelse, beskyttelse og udvikling af trængte og udsatte mennesker i Uganda. Støtten sker primært gennem selvhjælpsorganisationen Mend the Broken Hearts—Uganda, der via sine humanitære og almenevelgørende projekter i det sydvestlige Uganda forvalter midlerne til gavn for de mest trængende i befolkningen. Bidrag til foreningen er skattefradragsberettigede.

Arets generalforsamling fandt sted lørdag den 12. marts, og referat m.m. findes på hjemmesiden: <http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php>. På dagsordenen var et særligt indlæg om det store nystartede projekt med bevilling fra Civilsamfundspuljen, hvor der blev redegjort for projektets baggrund, tilblivelse, opbygning, mål og indhold. Straks efter generalforsamlingen begyndte den projektstyregruppe, som bestyrelsen havde nedsat, at arrangere en rejse til Uganda. Den fandt sted midt i juli, og du kan læse meget mere om den i de følgende afsnit.

### Projektrejse: Tilsyn og rettighedsformidling

Fire repræsentanter for Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er nyligt hjemvendt fra det projektrelaterede besøg i Uganda. Af sted var tre medlemmer af Civilsamfundspuljeprojektets styregruppe, nemlig Anne-Lise Skou (foreningens CISU-repræsentant), regnskabsansvarlig Rune Møller Paulsen (kasserer) og projektansvarlig Mikkel Juul Larsen (formand), samt Anne-Lises medrejsende mand Eivind Skou. De primære formål med turen var tilsyn og formidling af menneskerettigheder i relation til projektet. Det er et krav fra Civilsamfundspuljen, at den danske projektpartner deltager aktivt i projektarbejdet og tilser det, og derfor var rejsen for to personer betalt af projektet. Resten blev betalt privat. Der blev tilbragt syv travle dage med projektbesøg i Kanungu, hvor indsatsområdet ligger.



### Civilsamfundspuljeprojektet kører efter hensigten

Inden vor afrejse mod Uganda havde projektet – med titlen *Orphans and Other Vulnerable Children's (OVCs) Households Development Project Kanungu* – været i gang i et halvt år ud af dets totale varighed på to år. Vi havde modtaget månedlige statusrapporter, kvartalsrapporter og økonomiske opgørelser fra Mend the Broken Hearts–Uganda (MBHU) helt efter bogen. Det fremgik, at projektet kørte meget fint efter planen og havde kurs mod opfyldelsen af formålet, nemlig at forøge trivslen og livsvilkårene for forældreløse og udsatte børn (OVC'er), dels gennem styrkelse af deres rettigheder og muligheder i samfundet, dels ved iværksættelse af konkrete bæredygtige indkomstskabende projekter for deres husstande. Alle 30 deltagende

landsbyer var således pr. 30. juni blevet analyseret, og OVC-husstande var udvalgt i dem alle. 46 selvhjælpsgrupper af husstande var blevet organiseret i de 23 af landsbyerne, og disse grupper var godt i gang med at arbejde med spare-låne-tiltag og selvvalgte indkomstskabende fællesprojekter, bl.a. grøntsagsdyrkning, murstensfremstilling og svine-, hønse- og gedehold. Over 600 forsørgere var blevet oplært i opsparing, bogføring og overvågning af egne aktiviteter. Mindst 400 landsbyboere var blevet gjort bevidst om OVC'ers rettigheder og deres forpligtelse til at værne om dem. Alle forsørgere var blevet opfordret til at sende OVC'er i skole, hvilket havde resulteret i, at alle OVC'er i projektets grupper faktisk gik i skole. På hjemmesideafsnittet [http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund\\_foraeldreløseogvaerger/index.php](http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreløseogvaerger/index.php) har vi løbende opdateret om projektets fremdrift og resultater, og det kan stærkt anbefales at besøge siden.

Det var således med en god mavefornemmelse, at vi tog af sted på projektbesøg – og vi blev ikke skuffede! Det var virkelig rart at se det hele med egne øjne og komme tæt på de mange dygtige folk, som er engageret i MBHU og det aktuelle projekt. Vi fik lejlighed til at se det hele lidt mere indefra, end vi har gjort under besøg tidligere år. Fra møder med de lokale projektmedarbejdere og de kompetente frivillige hjælpere fra lokalsamfundet samt besøg i nogle af de deltagende landsbyer fik vi bekræftet, at projektet er godt bygget op og kører efter hensigten. Vi fandt, at der i hovedreglen er fin overensstemmelse mellem virkeligheden og de tilsendte beskrivelser. Vi blev desuden opmærksomme på visse udfordringer/svagheder, som er relevante at adressere i kommende indsatser. Tilsynsbesøget var således meget udbytterigt for os.

### Menneskerettigheder formidlet på udebane

Det var med en vis spænding, at vi gik ind til aktiviteterne forbundet med turens andet formål, nemlig rettighedsformidling. Vi skulle forsøge at gøre de almene landsbyboere bevidste om de universelle menneskerettigheder og de lighedsprincipper, som vi anser som vitale for skabelsen af et sundt og velfungerende samfund. Vi havde gjort os en del overvejelser om, hvordan det bedst kunne gribes an, og det havde kostet en del forberedelse, så vi var spændte på at se, hvordan det ville virke ude under åben ugandisk himmel og i en virkelighed, der på mange måder er langt fra vor egen.

Heldigvis forløb det hele godt. Der var tale om tre forskellige typer aktiviteter, hvoraf den første var en mere end halvanden time lang direkte radioudsendelse i Kanungu FM i primetime søndag den 10. juli. Her mener vi, at vi – trods vanskeligt forberedelsesgrundlag – fik afleveret vore budskaber fornuftigt. Vi for-



talte om Støtteforeningen og vort arbejde sammen med MBHU samt om menneskerettigheder internationalt og i lokal kontekst med særligt fokus på børn og minoriteter. Der kom

adskillige henvendelser fra interesserede lyttere fra nær og fjern, inklusiv nabodistrikterne.

Den anden aktivitet var en heldagskonference i Kanungu by mandag den 11. juli, hvor der var op imod 500 tilhørere, som primært var projektdeltagere fra indsatsområdets landsbyer, hvoraf næsten alle 30 stk. var repræsenteret. Der var dog også inviterede repræsentanter fra lokale myndigheder og andre interessenter. Vi fortalte udførligt om Støtteforeningen, samarbejdet med MBHU, Civilsamfundspuljeprojektet og CISU, rettigheds- og ligeberettigelsesforhold i Danmark, universelle menneskerettigheder og disse i en lokal kontekst. Folk lyttede pænt trods præsentationernes lidt høje niveau og omfang, og der kom en del spørgsmål og kommentarer. Blandt de øvrige talere var embedsmænd fra distriktets udviklingskontor og kriminalforsorg samt en repræsentant fra bystyret.



Tredje aktivitetstype var halvdagsseancer ude i fem landsbyer rundt om Kanungu by, hvor vi lavede oplæg om menneskerettigheder med udgangspunkt i 11 medbragte plancher med billeder og korte tekster på engelsk og det lokale sprog rukiga. Hovedparten af oplægget var en gennemgang af 10 formulerede rettigheder, som hver havde sin egen farve på vore plancher. Der blev lagt op til dialog med deltagerne om hver af disse rettigheder (og tilhørende pligter), hvor vi bl.a. spurgte ind til, om de blev respekteret. Vi uddelte en lille lynlåspose til hver deltager indeholdende et stykke elastiksnor og 10 plastikperler i farver svarende til



rettighedernes. Ved gennemgangen af de enkelte rettigheder blev deltagerne bedt om at sætte perlen med den matchende farve på snoren. Til sidst endte hver deltager med at have et lille "menneskerettighedsarmbånd" om håndledet. Dette virkede rigtig

godt til at tydeliggøre formidlingen, og aktiviteten var meget velafpasset. Foruden behandlingen af de 10 almene menneskerettigheder understregede vi, at der findes særlige børne- og kvinderettigheder, som vi kort præsenterede. I de fem landsbyer blev i alt 420 perleposer uddelt til projektdeltagere og øvrige sammenstimmende beboere, og vi efterlod i hver landsby en oversigtsplakat med de gennemgåede rettigheder. Vi uddelte desuden flyers med et resume på rukiga af den universelle menneskerettighedserklæring fra 1948 til 680 tilhørere i alt.



Dialogen med landsbybeboerne viste, at folk var relativt ubevidste om deres rettigheder og var udsat for adskillige krænkelse. Der var især tale om politisk undertrykkelse og utilstrækkelige ydelser fra myndighederne samt korruption, der forhindrer lige adgang til lov og retfærdighed. Derudover afsløredes problemer såsom mænds undertrykkelse af kvinder og børn, vold og utryghed i hjemmet, fattigdomsrelateret mangel på fornødenheder, manglende skolegang for børn pga. såvel pris og afstand som behovet for børnene som hjemlig arbejdskraft (f.eks. til at beskytte afgrøder mod vilde dyr), prioritering af skolegang for drenge frem for piger, undertrykkelse af politiske minoriteter og forfølgelse ved skift af trosretning. Med borgerne og folkene fra MBHU diskuterede vi mulige løsninger på disse problemer. Der var ingen tvivl om, at folk under seancerne var blevet mere bevidste om flere af deres rettigheder, og vi opfordrede dem til at stå sammen og hævde deres ret i flok. MBHU følger op på disse forløb, som var meget udbytterige for alle involverede parter!

## Hageormsprojektet udvidet kraftigt

Under juli måneds besøg i Kanungu fik vi også oplevet de positive følger af projektet omhandlende forebyggelse og bekæmpelse af hageormsinfektion, som vi var med til at igangsætte i januar som omtalt i sidste nyhedsbrev. Vi fik særdeles godt indtryk af sundhedsarbejderen Kato, som har været drivkraften bag, og vi besøgte tre skoler, der har været omfattet af projektaktiviteterne: En grundskole temmelig langt ude på landet, en grundskole ret tæt på Kanungu by og en forskole inde i selve byen. Eleverne fik ormekur i form af en pille i april, og de blev oplyst om baggrunden for dette og om vigtigheden af god hygiejne. Skolerne har nu som minimum betondæksel på latrinerne og håndvaskeanordninger, der kan betjenes med foden, og hvor der er sæbe enten som et løst stykke eller iblandet vandet som på billedet herunder fra Makiro Primary School.

Som led i projektet blev MBHU's forskolebørn undersøgt for hageorm. Over 300 afføringsprøver blev udtaget fra børn i forskellige skoler, og analyserne viste, at hele 39 % var inficerede. Diagnoseresultater fra de lokale sundhedsklinikker viste et lignende grelt billede. På denne baggrund besluttede sundhedsmyndighe-



derne i Kanungu- og Kabale-distrikterne, at alle børn i målgruppen i alle skolerne i de to distrikter skulle massebehandles. Således endte næsten 133.000 børn i 689 skoler med at få ormekur i et samarbejde mellem MBHU og myndighederne! Alle disse mange børn har fået ormemediel og A-vitamin i pilleform, og det er planen, at de skal have en opfølgende omgang i oktober.

Med myndighedernes mellemkomst og denne kraftige udvidelse af projektets omfang blev dets afslutning lidt forsinket, men det er aldeles glædeligt, at det ender med at have så stor effekt, og at der er etableret et godt samarbejde mellem MBHU og sundhedsmyndighederne. Vi er stolte over dette og taknemmelige for bevillingerne fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen, som muliggjorde projektet. Samarbejdet med myndigheder og andre organisationer videreføres med forbedring af toiletforhold på skoler og andre offentlige steder. Undervisningen af forældre og skolepersonale fortsættes fremadrettet, med fokus på gode hygiejneforhold og vigtigheden af, at børnene bærer sko for at undgå hageormsinfektion.

I projektet blev der fremstillet og uddelt 115 betondæksler (plader med hul) til latriner, hvilket har ført til stærk forbedring af de sanitære forhold hos 60 familier og en række skoler. Mange mennesker har desuden fået værdifuld viden om forebyggelse af hageorm. Læs om flere konkrete virkninger af projektet og se billeder på: <http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/sundhed/hageormsprojekt/index.php>.

## Over 500 skolepiger har glæde af AFRIpads

Programmet med uddeling af genbrugelige menstruationsbind – de lokalt producerede AFRIpads – fortsætter på fjerde år. Sidste år kunne vi udvide programmet til at omfatte 510 skolepiger i stedet for 430. Bindene gør, at pigerne kan komme i skole og til eksaminer, selvom de har menstruation. De får dermed fuldt udbytte af den skolegang, de får. Ordningen finansieres delvis af faste sponsorer, som vi gerne vil have flere af. Med et sponsorat på bare 200 kr. dækker du behovet hos hele 12 piger i et helt år! Netop 200 kr. er også en vigtig beløbsstørrelse for foreningen, og du får skattefradrag for det. Se <http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/skolepigejhaelp/index.php>.

## Anvendelse af rådighedsmidler

Det beløb, som vi sendte som halvårligt rådighedsbeløb til MBHU i efteråret 2015, blev brugt til hospitalsbehandling af en gadedreng, mad og sundhedshjælp til forsømte børn, mad og behandling på en af organisationens skoler, hjælp til madanskaffelse på Sheilabs børnehjem i Mbarara, bedre tag over hovedet til en fattig familie, en begravelse og deltagelse i en regional børnekonference. Det har således kommet rigtig mange mennesker til gavn, som det altid er tilfældet med disse faste rådighedsmidler. I april 2016 sendte vi en ny portion af sted, hvor der var tale om cirka 12.700 kr.

## Husk kontingentet – det er vigtigt for vort arbejde!

Foreningen har i skrivende stund modtaget kontingentbetalinger fra 228 medlemmer for 2016-2017. Vi skal hvert år op over de 300 for at bevare foreningens status, og det er derfor afgørende, at hvert eneste af vore nuværende medlemmer husker at forny medlemskabet ved at indbetale de 25 kr. i årskontingent. Har du eller nogen i din familie glemt at gøre det, vil vi tilde os at lade dette være en lille påmindelse. Husk, at selvom beløbet virker ubetydeligt, gør det virkelig en forskel for foreningen og dermed for arbejdet i Uganda! Har du lyst at støtte med et ekstra beløb – f.eks. 200 kr. – tager vi naturligvis imod dette med meget stor glæde!

Vi siger tusind tak for al din støtte og opbakning og ønsker dig en rigtig herlig eftersommer! ☺